

JUNI



ERVARINGEN NA EEN EERSTE JAAR OP HET SINT-PIETERSCOLLEGE...

...ALS LEERKRACHT...

In september 2021 studeerde ik af aan de lerarenopleiding met de vakkencombinatie wiskunde-geschiedenis. Gedreven ging ik op zoek naar mijn eerste school waar ik mij als leerkracht volledig zou kunnen ontplooiën. Tijdens mijn zoektocht belandde ik in het Sint-Pieterscollege, waar ik tijdens mijn opleiding reeds 2 jaar stage heb gelopen. Wat een vervangopdracht tot februari leek te zijn, liep al snel uit tot een opdracht voor een volledig schooljaar.

Ik werd zeer warm ontvangen op het Sint-Pieterscollege. De vakcollega's en de aanvangsbegeleiding duwden me de juiste richting in en gaven me extra ondersteuning om een goede start te maken! Doorheen het schooljaar heb ik geleerd dat leerkracht zijn veel meer is dan je les geven vooraan in de klas. Als leerkracht heb je namelijk een belangrijke rol in de ondersteuning van het ontwikkelingsproces van de leerlingen, het is onze rol om de leerlingen mee te begeleiden naar de persoon die ze willen worden.



Heel snel heel diep gaan bij leerlingen, en diep geraakt worden.
Samen op weg gaan.
Overspoeld worden door de vele zorgen om dan plots weer rust te vinden.
Altijd kunnen rekenen op topcollega's.
Elke dag liever komen werken.
En ook nog leren vliegen :-)

De ervaring die mij het meest zal bijblijven is zeker en vast de skireis met de 2dejaars in Fiescheralp. We trokken met enkele collega's en een 80-tal leerlingen naar de Zwitserse skipistes. De skireis was prachtig georganiseerd en overtrof alle verwachtingen!



Bedankt voor de goede begeleiding en alle leervolle ervaringen tijdens mijn eerste schooljaar in het SPC. Hopelijk tot volgend schooljaar ! 😊

– Renaud De Wilde

...EN ALS LEERLINGENBEGELEIDER

Nieuw binnenkomen op SPC was...
Spannend
En warm.
Heel veel zoeken om gezichten aan de namen te verbinden.
Mij verwonderen over de inzet van leerkrachten.
Onwennige momenten doorstaan om daarna te genieten van boeiende gesprekken in de leraarskamer.

– Lynn Van Der Veken

HET DREAMTEAM BLIKT TERUG

Na weer een bewogen corona-jaar draaide de leerlingenraad dit schooljaar gelukkig wel weer op volle toeren. Zo organiseerde het Dreamteam volgens de traditie in oktober de 'Dag van de jeugdbeweging'. Er werd volop gestreden voor ieders jeugdbeweging en opgeven was geen optie. Een topmiddag!

Zo engageerden leerlingen zich niet alleen actief, maar prikkelde de 'brieven schrijf wedstrijd' voor Sinterklaas ook de creativeling. Sinterklaas vond de wensen in de brieven van 4E en 6E de allermooiste, en zij werden daarom de winnaars.

Cupido kwam in Februari weer rondwarrelen in het SPC. Hij verstuurde chocolade en liefdevolle briefjes die de leerlingen naar elkaar schreven! De briefjes waren ontworpen in samenwerking met het LGBTQ+ team, zo stond er 'LOVE IS LOVE' op.

And last but not least, organiseerde het Dreamteam de jaarlijkse aprilvissen-zoektocht! Er werd volop gejaagd naar de visjes die in de school verstopt lagen. 3G en 4H vonden de meeste visjes en werden de grote winnaars!

- Lieve Wijnands (3A)



Na een telling in juni stonden er zowat 70 fietsen in de leerkrachtenparking, versus 15 auto's... Een fantastische evolutie!

BOODSCHAP VAN DE KERN

Voor de kern hebben we dit jaar vooral gewerkt rond het gsm-beleid en de studies. Na lang overleg is er besloten in wat de regels rond het gsm gebruik op school veranderd worden. We willen de directie en de rest van de schoolraad enorm bedanken voor het luisteren naar onze argumenten. Ook willen we mevrouw Stuyck enorm bedanken voor het maken van foto's op elk Noenfest, actie of evenement die ze dan ook nog supersnel uploadt zodat we deze kunnen plaatsen op onze sociale media. Ook nog een enorme dank u wel aan al onze leden en begeleidende leerkrachten: zonder jullie hadden we nooit zoveel kunnen doen dit jaar.

Als laatste wil ik nog zeggen: bedankt allemaal voor dit super leuk jaar! Hou jullie gezond en geniet van de zomervakantie!

- Brent Winters (4H)



UITZWAAIEN

6A



“Bespaar je uren, vertrouw op je buren”

“PARRA!!”

“Vandaag ben ik wat spraakzamer, ik ben met meneer Nevens wat wijntjes gaan drinken.” – Lut Rampelbergh

“Ik heb al genoeg met u geslapen” – Geert Haven tegen Morgane

“Ik zie een meerderheid voor 7 maart, dus ik heb 14 maart ingevuld” – Geert Haven

Zoë maakt beroepenwoordenlijst voor Engels: frogman = kikkerman
(frogman betekent duiker)

Lutje: “Moet ik het in het Frans uitleggen Alexandre, begrijp je dat beter?”

Gijs: “Gorro”

Popular opinion: nothing more annoying than Sien en Morgi naast elkaar in de klas





“Verspil geen uren, vertrouw op je buren”

Monster: “Da zijn problemen voor later!”

“HOW HOW HOW! HOLD YOUR HORSES”

“Het was makkelijker om de grens over te steken dan om te slagen voor de examens”

Carlens: “Da’s te laat in de les hé” *gaat na de bel zelf nog door met praten*

“Das eigenlijk vrij simpel he” – meneer Van Humbeek

na toets te hebben overlopen “ja dat moeten we eigenlijk nog zien” – Van Humbeek

Milan draagt een short over zijn broek

– Bosteels: “Vroeger moest je zoiets dragen als je een ongelukske had gehad”

Laura: “Klassfeer!”

We maken veel lawaai tijdens LO op de speelplaats

– Nevens vanuit het lokaal: “Wij krijgen nog liever corona”

Van Humbeek: “Je mag niet naar de wc, maar als je nu weglloopt ga ik u niet tegenhouden”

Vandebosch: “UUUHMM”

kijkt met opgetrokken neus naar de computer

na 3 seconden te wachten “Alé antwoord!” – Van Humbeek



“MIAUW! MIAUW! MIAUW!” – Alp

“Ik kan ni goed horen als ik mijn bril niet op heb” – Van Crombrugge

Oliver tegen Tytgat: “wat is uw type meneer?”

fout op het bord – Tytgat: “Mijn excuus, error error!”

leerlingen praten – Tytgat: “Werk, GRRRR”

Tytgat: “Nog een suggestie van de chef”

“We go jim” – BBC

“Oeoe aa” – Alp

Nevens tegen Maarten (in maart): “Die verstekeling heb ik hier nog nooit gezien”

Sietse en Michiel maken een mop *Geussens weent van het lachen*

Partnerdans – Sietse/Michiel/Warre: “Mevrouw mag ik met u dansen?”

normale les – Alp: “MIAUWWW”

Leerling: “Ik heb een vraag” – mr Maes: “Geen geld, dat heb ik niet”

wiskundeles halffuur bezig *Michaela komt binnen*

een Korneeltje pull'en

“We hebben veel ups and downs meegemaakt, vooral op dinsdag wanneer de kinderen van Terbank langskwamen” – Quinten

met gesloten ogen “Sorry Antje Geussens” – Alp

Thomas: “Wajow, ja die heeft echt BDE”

Nina: “HAYEK!”

“Verstand op nul, blik op oneindig”

extreme achterstand in leerstof fysica Lambregs: “Ik heb echt een goeie mop”



“Da’s de logica zelve” – Gert Vandezande

‘Kwaak, Kwaak’ – Christine De Munck

Vandezande legt het meest moeilijke ding ooit uit

“Da’s de logica zelve, jullie snappen dat allemaal”

“Bloodplijs” – mevrouw Rampelbergh

Mevrouw Rampelbergh: “Een goed voorbeeld van punk in de jaren 70”

speelt get lucky van daft punk af



“Jullie vier in de hoek, jullie voelen jullie echt verheven!”

“Je moet je dakgoten vervangen door bloempotten”

“Haal die eeuwige glimlach van je gezicht en begin te werken”

Flashing Lights

“Jullie, humane wetenschappers, zijn de toekomst”

“Iemand nog koffie?”

“Zet de banken in een U”

Beamer projecteert opeens ondersteboven

– mevrouw Rock: “Humane Wetenschappers zijn flexibel”

Mevrouw Van Crombruggen: “luister naar de stilte”

High school was easy. It was like riding a bike. Except the bike was on fire and the ground was on fire and everything was on fire because it was hell :)



“Hou u klaar om keihard te lachen” – Van Humbeeck

Nevens wanneer het lukt na lang sukkelen met Teams: “Heeft deze boomer toch iets geleerd”

Van Humbeeck: “Het is speeltijd maar ik vind dit zó leuk dus ik ga nog 10 minuten verder door voor degenen die geïnteresseerd zijn” *iedereen zet zich recht en pakt zijn spullen*

De Craemer na veel snotteren: “Kop vol snot”

“Iedereen vindt da altijd kei leuk, alé, ikke toch” – Van Humbeeck over de 1ste les rijen & reeksen

“Feeën, trollen, heksen kom binnen” – Van Crombrugge

Nevens nadat hij 35 minuten te laat binnenkomt in de klas: “Ik ben opvallend vroeger dan vorige week he” *de week ervoor moesten we hem zelf uit de leraarskamer gaan halen*

“Kunnen jullie nu ff 10 seconden al jullie mopjes maken” – Van Humbeeck

Van Crombrugge is haar middageten vergeten

Lotte: “En de broodjes op school zijn nu €3,90 geworden hé, dus das geen aanrader”

Van Crombrugge: “Nee, das zeker geen aanrader, dan kost mij dat meer dan ik zou verdienen vandaag!”

“Ik moet er eventjes vandoor want mijn hond gaat anders mijn parkiet opeten denk ik”
– Nevens tijdens de online les

Van Humbeeck teleurgesteld tijdens een wiskunde oefening: “Alé ‘t is kei spannend en jullie zijn niens aan het opletten”

“Umanisme”

Nevens: “Wat weten jullie over Japan?”

Leon: “Sojasaus”

“Lang geleden, alé vroeger, alé gisteren” – Van Humbeeck

Maes: “En waar leven die bacteriën?”

Lotte: “In petrischaaltjes”

“Stel ge gaat straks naar Leuven en maakt 2 vrouwen zwanger” – Van Humbeeck

“Het is 6 jaar geleden dat ik nog eens een échte Latijn-Wiskunde gehad heb”

– Vandezande

“Tis lang geleden da ik nog eens zo’n goeie Latijn-Wiskunde gehad heb” – Nevens

Nevens: “Wie hebben jullie volgend uur?”

Wij: “Smets”

Nevens: “Ah, de Casanova van de leerkrachten”

Smets: “Welk broodje zou meneer Van Humbeeck willen?”

Lotte: “SMOS GEIT!”

“Da zou heel goed zijn voor onze heroïnesmokkel” – Nevens

Lotte tussen onze 2 uur wiskunde achter elkaar: “Pauze!”

Van Humbeeck: “Neeeeee, wener!”

Thomas: “chilp”

Thomas: “What you know about rolling down in the deep....”

Thomas: “My guy”

Noah Gerets: “Mijn koalomaag”



“WOUT ENGELEN!!!”

“Lieve, lieve Madelein” – Mr Maes

“Iemand anders dan Lotte?”

Meneer Lambregs met blokjes en een “magische” doos:

“Het magische aan deze doos is dus dat de blokken die we erin gestoken hebben... er ook echt inzitten!” “Je had je kunnen voorstellen dat de blokken zouden verdwijnen, maar dat is niet zo!” “Pure magie eh”

“Ja en Madelein, die heb ik graag. Maar dat weet ze al he” – meneer Maes

“Ochh jij doet mij...” *dramatische paginaomslag* “verschieten”

“Ik ben een spermacel” *begint als een gek rond te lopen en overal tegen te botsen* “jij bent bevrucht! En nu jij, nu jij!” – meneer Maes

“De avond is nog jong he, misschien komen we elkaar nog tegen...” – meneer Camerlinckx

“Je kan hier heel gemakkelijk drugs maken. Het enige probleem is dat als je grote hoeveelheden van die ingrediënten in de supermarkt gaat halen, de politie je direct in de gaten heeft” – meneer Vandezande

Meneer Bosteels over Viktor in Parijs: “We zouden daar een leiband aan moeten hangen”
10 minuten later “Waar is Viktor?”

Meneer Nevens: “Deze vraag is inzicht, betekent dat dan dat je dom bent als je daar niet goed op hebt...? N-”

Anna en Lotte in koor: “Ja.”

“Oh, een vlieg” *is afgeleid voor de komende 5 minuten* – meneer Lambregs

Nadat meneer Maes Viktor heeft gedoopt tot eichel: “ik voelde me wel speciaal eigenlijk”

“En dan ‘s ochtends zit ik altijd om 5u in een café” – meneer Camerlinckx
“voor koffie he”

“Opa, ga je kleren eens aandoen” – Batist

“Oei, Lotte begint depressief te worden: je mag antwoorden” – meneer Lambregs